

ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ, ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΟΣ ΜΑΣ

Δέσποτα πολυέλεε, Κύριε ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν, ἐλέησον ἡμᾶς τοὺς Ὀρθοδόξους Χριστιανούς, καὶ συγχώρησέ μας τὶς πολλὲς καὶ θανάσιμες ἀμαρτίες, γιὰ χάρη τῆς Ὑπεραγίας Μητρός Σου Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου καὶ Ἀειπαρθένου Μαρίας, καὶ πάντων τῶν Ἅγιων Σου, καὶ τῶν Ἅγιων ποὺ ἔζησαν καὶ εὐαρέστησάν Σε εἰς τὴν Ἑλλάδα, καὶ γιὰ χάρη ὅσων Ἅγιων ἔχεις τὴν σήμερον (Ἐσύ γνωρίζεις) στὴν πατρίδα μας Ἑλλάδα, καὶ προσεύχονται ὑπὲρ τῆς σωτηρίας ἡμῶν, καὶ ἀξιώσε μας τῆς Οὐρανίου Σου Βασιλείας.

Χάρισέ μας ἐπίγνωση τῶν ἀμαρτιῶν μας, ιάματα ψυχικά, ἀγάπη, προσευχή, συγχώρηση, ἐλεημοσύνη, ταπεινοφροσύνη, μετάνοια, καὶ ἔξομολόγηση, καὶ ἀποφασιστικότητα καὶ Χάρη νὰ κόψουμε τὶς θανάσιμες μας ἀμαρτίες.

Φώτισέ μας νὰ πορευόμαστε πάντα στὸ Ἄγιο Θέλημά Σου, νὰ τηροῦμε τὶς ἐντολές Σου ποὺ μᾶς ἄφησες στὴν Καινή Σου Διαθήκη καὶ ἐκ τῶν λόγων Σου καὶ ἐκ τῶν λόγων τῶν Ἀποστόλων Σου, καὶ νὰ τηροῦμε τὶς ἐντολές τῶν Οἰκουμενικῶν Συνόδων τῆς Ἐκκλησίας Σου, καὶ τῶν Ἅγιων Σου, καὶ νὰ μὴν ἐκκλίνουμε δεξιὰ ἢ ἀριστερά τῶν ἐντολῶν Σου.

Ποίησον ἡμᾶς θερμοὺς Χριστιανούς, καὶ μὴ χλιαρούς, τοὺς ὅποίους ἀποστρέφεσαι.

Γνώρισέ μας τὸν ἀόρατο πόλεμο τῶν λογισμῶν, καὶ τὶς παγίδες τοῦ ἔχθροῦ διαβόλου, καὶ ρῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ.

Φώτισε τὸν λαόν Σου, νὰ Σὲ ἀγαπᾶμε, νὰ ἐκκλησιαζόμαστε τακτικά (καὶ ἀπὸ τὴν ἀρχὴ τῶν Ἀκολουθιῶν), νὰ προσέχουμε τὰ λόγια τῶν Ἀκολουθιῶν τῆς Ἐκκλησίας, νὰ προσευχόμαστε καθημερινῶς (οἰκογενειακῶς) ἀφιερώνοντάς Σου κάποια ὥρα, νὰ διαβάζουμε καθημερινῶς τὸ Εὐαγγέλιόν Σου, νὰ μὴν λέμε γιὰ ἄλλους, νὰ ἀγαπᾶμε τοὺς ἔχθρούς μας, τοὺς συνανθρώπους μας καὶ τὴν γυναικα μας (τὸν ἄντρα μας), καὶ νὰ γινόμαστε καλύτεροι Χριστιανοί.

Φώτισε τοὺς Ἱερεῖς μας νὰ νοιάζονται γιὰ τὴν Ἐνορία ποὺ τοὺς ἀνέθεσες καὶ τὴν πνευματικὴ πρόοδο τῶν ἐνοριτῶν, νὰ εῖναι φιλακόλουθοι, καὶ νὰ κατηχοῦν (καὶ μὲ τὸ παράδειγμά τους) τοὺς ἐνορίτες στὶς ἐντολές Σου.

Φώτισε τοὺς Ἐπισκόπους μας νὰ εῖναι φιλακόλουθοι, νὰ νοιάζονται γιὰ τὸ Ποίμνιο ποὺ τοὺς ἀνέθεσες καὶ τὴν πνευματική του πρόοδο, νὰ περιοδεύουν ποιμαντικῶς στὰ χωριά καὶ στὶς πόλεις, νὰ τὸ κατηχοῦν (καὶ μὲ τὸ παράδειγμά τους) στὶς ἐντολές Σου, καὶ νὰ τὸ φυλάττουν ἀπὸ τὶς Αἵρεσεις.

Τὴν Ποίμνην Σου τὴν Ὀρθόδοξον διαφύλαττε, ἐκ λύκων λυματινομένων αὔτήν.

Φύλαξέ μας ὅλους τοὺς Ὀρθοδόξους, ἀπὸ τὶς πλανεμένες θρησκείες τῶν εἰσερχομένων στὴν πατρίδα μας λαῶν, καὶ ἐν γένει ἀπὸ τὶς αἱρέσεις τοῦ Παπισμοῦ (τῶν Λατίνων), τοῦ Προτεσταντισμοῦ, τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, τὶς διάφορες αἱρέσεις (καὶ τοὺς Ἱεχωβάδες), καὶ τὶς πλάνες τῶν ἀνατολικῶν θρησκειῶν.

Φύλαξέ μας ὅλους τοὺς Ὀρθοδόξους, ἐκκλησιαστικούς, μοναχούς καὶ λαϊκούς, ἀπὸ τὶς ἐκ δεξιῶν πλάνες, καὶ χάρισέ μας ταπεινοφροσύνη, καὶ κάμψε τὸν ὑπερήφανό μας τράχηλο.

Χάρισέ μας Ἅγιους ἀνθρώπους, νὰ παίρνουμε θάρρος ἀπό τὴν ἄγια καὶ παραδειγματικὴ βιωτὴ τους.

Φώτισε ἐν γένει τοὺς ἄρχοντές μας, τὸν Πρόεδρο, τὸν Πρωθυπουργό, τοὺς Ὑπουργούς, τοὺς Βουλευτές, τοὺς Δημάρχους, νὰ πράττουν τὸ ἀρεστὸν ἐνώπιόν Σου, καὶ νὰ κρατήσουν τὴν Ἑλλάδα μας Ὁρθόδοξη ὡς καὶ οἱ πατέρες ἡμῶν.

Φώτισε, παρακαλοῦμέν Σε, ὅσους ἐκ τῶν ἀρχόντων μας καὶ ἐκ τῶν ἔξουσίαν ἔχοντων, πλανοῦν τὸν λαόν Σου, καὶ τὴν νεολαῖαν Σου, ὅπίσω θεῶν ἐτέρων, ὅπως ἡ λεγομένη ἀθεῖα, οἱ ἀνατολικὲς θρησκείες, ἡ ἀποστασία ἀπὸ Σοῦ, ὁ σοδομιτισμός, οἱ σαρκικὲς ἀμαρτίες.

Φώτισε, παρακαλοῦμέν Σε, ὅσους ἐκ τῶν μέσων μαζικῆς ἐπικοινωνίας καὶ ἐνημέρωσης (ραδιόφωνο, τηλεόραση, εφημερίδες/περιοδικά, διαδίκτυο, ἡλεκτρονικὰ μέσα), πλανοῦν τὸν λαόν Σου, καὶ τὴν νεολαῖαν Σου, ὅπίσω θεῶν ἐτέρων, ὅπως ἡ λεγομένη ἀθεῖα, οἱ ἀνατολικὲς θρησκείες, ἡ ἀποστασία ἀπὸ Σοῦ, ὁ σοδομιτισμός, οἱ σαρκικὲς ἀμαρτίες.

Φύλαξε τὴν πατρίδα μας Ὁρθόδοξη, φύλαξε ἀπὸ λοιμοῦ, λιμοῦ, σεισμοῦ, καταποντισμοῦ, πυρός, μαχαίρας, ἐπιδρομῆς ἀλλοφύλων, ἐμφυλίου πολέμου, καὶ χάρισέ μας εἰρηνικὸ βίο.

Σὸν γάρ ἐστι τὸ ἐλεεῖν καὶ σώζειν ἡμᾶς, ὁ Θεὸς ἡμῶν, καὶ Σοὶ τὴν δόξαν ἀναπέμπομεν, τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Υἱῷ καὶ τῷ Ἅγιῳ Πνεύματι, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἄμήν.